

Altijd alles voor ons gedaan,
altijd voor ons klaargestaan.
Nu ben je van ons heengegaan,
maar je lach blijft voor altijd bestaan.

Mevrouw

Maaïke Eerdekens

Weduwe van de heer

Ramiel Comans (†2008)

Geboren te Heusden op 29 augustus 1932
en zachtjes van ons heengegaan,
in WZC H. Catharina te Zonhoven op 11 juli 2022,
gesterkt door de heilige sacramenten.

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de afscheidsplechtigheid
op **zaterdag 16 juli 2022 om 13 uur**, in de Parochiekerk
St.-Jozef, Heikensstraat 25 te Zonhoven-Halveweg,
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne
in het columbarium op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 12.30 uur.

U kan Maaïke een groet brengen bij
Begravenissen Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven
op **vrijdag 15 juli 2022 van 18.30 uur tot 19 uur**,
dit in het bijzijn van de familie.

Rouwadres: Fam. Maaïke Eerdekens,
p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijssen.be



Dit melden u met diepe droefheid:

Raf en Kristien Comans-Fets
Jan en Madelon Comans-Stol
Chris en Evva Romick-Comans
Gabriel
Henry

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families EERDEKENS, COMANS, NULENS en GIJSBERS.

Met dank aan woonzorgcentrum Heilige Catharina, afdeling 'De Wilg'
en aan iedereen die Maaïke met liefde omringd en verzorgd heeft.