



Zo zacht als het licht van een kaars ben je gestorven.
Aan het einde van je kracht
zonder woorden, zonder klacht ...

De heer

Bruno Houben

Echtgenoot van mevrouw

Lydia Nilis



Geboren te Zolder op 27 oktober 1931
en omringd door zijn familie, zachtjes van ons heengegaan,
in WZC H. Catharina te Zonhoven op 25 september 2021.

De afscheidsplechtigheid op zaterdag 2 oktober 2021
in de aula van Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,
gevolgd door de crematie en de plaatsing van de urne
in het urnenveld op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum,
vinden plaats in beperkte kring.

U kan Bruno een groet brengen bij
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,
op vrijdag 1 oktober 2021 van 18.30 uur tot 19 uur,
dit in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met diepe droefheid:

Lydia Nilis

zijn echtgenote

Ludo en Annie Theuwissen-Houben
Armanda Houben
Josiane Houben en Michel Vaes

zijn kinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families HOUBEN, NILIS, VANDERSTRAETEN en LACQUAYE.

Met dank aan dokter Piet Denaegel,
verpleging van WZC H. Catharina te Zonhoven, afdeling 'De Wilg'
en Thuisverpleging Leo Martens.

Rouwadres: Fam. Bruno Houben,
p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijssen.be