

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

De heer

Guido Willekens



Geboren te Zonhoven op 4 april 1942
en omringd door zijn familie, zachtjes van ons heengegaan,
in WZC Ezeldijk te Diest op 24 juli 2021.

Het afscheid en de plaatsing van de urne in het urnenveld
op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum
vinden plaats in beperkte familiekring op vrijdag 30 juli 2021.

U kan Guido een groet brengen bij
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,
op donderdag 29 juli 2021 van 18.30 uur tot 19 uur.

Rouwadres: Fam. Guido Willekens,
p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijssen.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Johan Willekens

Matthias

Manu

Luc en Greet Willekens-Philippaerts

Tobiaz en Fiona

Quinten

Aster

Wim en Christine Huybrechts-Willekens

Cedric

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Gonda Van Gossum

zijn partner

Marie-Louise Maes

moeder van zijn kinderen

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families WILLEKENS en HENDRICKX.

Met dank aan dokters Frédéric Cloots en Joost De Vriese,
het verplegend personeel van WZC Ezeldijk te Diest
en iedereen die Guido met liefde omringd en verzorgd heeft.