



*“Looft de Heer, goedertieren is Hij;  
tot in de eeuwigheid is zijn genade” (Ps.118)*

Dankbaar om het haar gegeven leven,  
melden wij u dat ons is voorgegaan naar het Vaderhuis,  
gesterkt door de ziekenzalving, het gebed  
en de genegenheid van ons allen,  
onze dierbare medezuster en familielid

## Zuster Hubertino

**Irma, Elisa, Gertrudis BIJNENS**

Zij werd geboren te Kuringen op 16 maart 1927 en overleed te Hasselt in het Jessa Ziekenhuis op 20 mei 2020.

Zij was gedurende 72 jaar onze medezuster in de Congregatie van de Zusters van Liefde van O.-L.-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid.

Rouwadres:

Zusters van Liefde  
Provincialaat  
Dijkbeemdenweg 54 bus 2  
3520 Zonhoven.

De uitvaartplechtigheid wordt door deze bijzondere tijden gevierd in beperkte kring, dit in de parochiekerk St.-Quintinus te Zonhoven-Centrum, waarna ze wordt begraven bij haar medezusters op de begraafplaats te Zonhoven.

Wegens de huidige maatregelen zal er geen gebedswake en geen groet gehouden worden. Dit betreuren wij ten zeerste en hopen op uw begrip.

Provinciale overste, Zuster Marie-Louise Aerts en de medezusters van de communitieit H. Catharina te Zonhoven. De verantwoordelijke Mevr. Valentine Metten.

De families Bijnens en Claes.

*Gedenk haar in uw gebed.*