



Waardig afscheid nemen was je laatste wens.  
Je kracht, volharding en moed  
maakten van jou een pracht van een mens.

Mevrouw

# Ingrid Vanderspikken

Echtgenote van de heer  
Willy Vanbrabant



Geboren te Spalbeek op 18 september 1959 en thuis,  
omringd door haar familie, zachtjes van ons heengegaan te Spalbeek  
op 28 december 2019, gesterkt door de heilige sacramenten.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid  
in de Onze-Lieve-Vrouw Boodschapskerk,  
Spalbeekstraat 24 te Spalbeek  
op dinsdag 7 januari 2020 om 10.30 uur.  
De crematie en de asverstrooiing op de begraafplaats van Spalbeek  
gebeuren in intieme kring.  
Mogelijkheid tot groeten en condoleren vanaf 10 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk  
op maandag 6 januari 2020 om 19 uur.  
Daarna kan u Ingrid groeten bij Begrafenissen  
Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,  
dit in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met diepe droefheid:

Willy Vanbrabant haar echtgenoot

Werner en Heidi De Bock-Vanbrabant  
Walter en Wendy Bogaerts-Vanbrabant  
Kevin en Kelly Vanbrabant-Thijs haar kinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families VANDERSPIKKEN, VANBRABANT,  
VANDERAERDEN en REEKMANS.

Met dank aan dokter Xavier Vernyns, dokter Kathleen Dreesen,  
thuisverpleegkundigen Marijke, Sarina, Irène  
en aan iedereen die Ingrid met liefde omringd en verzorgd heeft.

Rouwadres:  
Fam. Ingrid Vanderspikken, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.