



Na een leven vol liefde en toewijding,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Paula Vanderheyden

Weduwe van de heer
Albert Janssens († 1989)



Geboren te Hasselt op 24 juni 1929
en omringd door haar familie zachtjes van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt
op 3 januari 2019, gesterkt door de heilige sacramenten.

De afscheidplechtigheid in de aula
en de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Hasselt-Kiewit
vinden plaats in intieme kring.

U kan Paula een groet brengen bij
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,
op woensdag 9 januari 2019 van 18.30 uur tot 19 uur,
dit in het bijzijn van de familie.

Rouwadres:

Familie Paula Vanderheyden, p.a. Halveweg 32A, 3520 Zonhoven.

Dit melden u met diepe droefheid:

† Lucienne Janssens

Valère en Irène Janssens-Vanderkam

Kelly en Andy Yano, Aubry

† Roland en Lucienne Polders-Janssens, vriend Jean-Paul Houbregs

Nancy en Stephan Kenneth, Kyana, Illuna

Ivan en Greta Janssens-Surinx

Kevin en Jackie Jayden

Etienne en Marleen Janssens-Hulsmans

Robin

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen, neven en nichten.

De families VANDERHEYDEN, JANSSENS, JONCKERS en THYS.

Met dank aan dokters Mertens en Verhaert,
thuisverpleging Greet Bogaerts
en iedereen die Paula met liefde omringd en verzorgd heeft.