



*Germaine*



1 april 2020, een zonnige lentedag ...

Germaine, jij was zo een lieve zorgzame vrouw,  
het was echt niet moeilijk om van je te houden.  
Ons leven samen was lang, intens en fijn,  
daarom doet afscheid nemen nu zoveel pijn.  
Dank je, mijn liefste, dank je wel.

Met al mijn liefde, Leon

Lieve ma, dank je wel,  
omdat je er altijd was voor ons, ons altijd begreep.  
Steeds relativerend, nooit enig slecht woord over je lippen.  
Je leven stond in het teken van je gezin,  
samen met pa veel gewerkt en terecht fier.  
Alles deed je steeds met evenveel plezier.  
Kaarten, engelse les, het C.V.V., ...  
Je was er steeds en genoot intens.  
Ons geluk was steeds je grootste wens.  
Dank dat je er altijd was voor ons en onze gezinnen.  
Wat zullen we je missen. Dank je wel ma!

Liefs Marleen, Guy en Luc

Bedankt, lieve schoonmama.  
Je hebt ons vanaf het begin omarmd. Niets was je te veel.  
Zo fijn dat wij deel uit mochten maken van jouw gezin.  
Super hoe lief je was voor je kleinkinderen.  
Wat was je trots op je familie.

Liefs Heidi  
Liefs Benny

Wat een mokerslag toen we het nieuws kregen,  
onze lieve oma kanker.  
Hoe sterk we ons toch voelden toen we hoorden  
dat we er vroeg bij waren.  
Hoe pijn het toch deed toen we merkten  
dat we niet onoverwinbaar zijn.  
Maar wat een liefde dat we toch aan onze lieve oma  
hebben mogen geven en vooral wat een liefde  
dat we van onze lieve oma hebben mogen krijgen.  
De allerliefste en de allerbeste oma,  
dat is en zal altijd die van ons zijn.  
Wat zijn wij toch gelukzakken om net  
de beste van ze allemaal gehad te hebben.

Liefs Nick, Laura, Elyne en Cédric

Berichten mag je sturen naar Waardstraat 12 – 3520 Zonhoven.  
Een bezoekje aan papa op een later moment is zeker welkom.

Zo intens als de kracht van de zon,  
die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken,  
zo intens is ons verdriet bij het overlijden van mijn lieve vrouw,  
onze zorgzame moeder en geweldige oma.

Sliep heden zachtjes in, omringd door haar familie

*Germaine*

COMHAIR-VAES

° 14 juni 1933      † 1 april 2020

Echtgenote van Leon COMHAIR

Marleen & Benny  
Elyne en Cédric

Guy & Heidi

Luc  
Nick en Laura

Gezien het bijzondere tijdstip zijn we genoodzaakt  
om in beperkt familiale kring afscheid te nemen.

Delen in ons verdriet, de families Vaes, Comhair, Baerts,  
Gielen, Van den Bosch, haar jarenlange vrienden  
en vriendinnen, haar neven en nichten.

Een zeer speciaal woord van dank en respect voor  
haar huisarts dokter Bertels Joyce, Ann, Annemie, David, Bo  
en aan iedereen die haar tijdens haar laatste maanden  
liefdevol en attent heeft verzorgd en omringd.

Op een later moment organiseren wij  
een bijzondere herdenkingsbijeenkomst.