



Te jong en volop in het leven  
mocht jij je dromen niet meer beleven.  
Je werk, jouw liefde en de glimlach op je gezicht  
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.  
Altijd alles voor ons gedaan, altijd voor ons klaargestaan.  
Nu ben je van ons heengegaan, maar in ons hart blijf je bestaan.

De heer

# Marc Steegmans

Echtgenoot van mevrouw  
Heidi Van der Seelen

Geboren te Hasselt op 30 mei 1960 en thuis,  
omringd door zijn familie zachtjes van ons heengegaan te Hasselt  
op 18 september 2019, gesterkt door de heilige sacramenten.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid  
in parochiekerk Sint-Lambertus, Kempische Steenweg 518B  
te Kiewit-Hasselt op woensdag 25 september 2019 om 10.30 uur,  
gevolgd door de crematie in het crematorium van Hasselt.  
Mogelijkheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10 uur.

De urne van Marc krijgt thuis een mooie plaats.

Gebedswake in voornoemde kerk  
op dinsdag 24 september 2019 om 19 uur.  
Daarna kan u Marc groeten bij Begraffenissen  
Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,  
dit in het bijzijn van de familie.

Rouwadres:

Fam. Marc Steegmans, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.



Dit melden u met diepe droefheid:

Heidi Van der Seelen

zijn echtgenote

Timo en An Steegmans-Doucé  
Febe

Kris en Jessy Steegmans-Vanbockryck  
Yorre

zijn kinderen en kleinkinderen

Alfons en Octavie Steegmans-Swerts  
† Staf en † Jeanne Van der Seelen-Seels

zijn ouders en schoonouders

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families STEEGMANS, VAN DER SEELEN, SWERTS EN SEELS.

Met dank aan dokter An Persoons,  
thuisverplegers Celle en Danny, kinesist Maarten  
en aan iedereen die Marc met liefde omringd en verzorgd heeft.

