



De leegte zonder moeder is met geen woorden te beschrijven.

De leegte zonder moeder zal altijd bij ons blijven.
Maar vele fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart.

Mevrouw

Anna Schillemans

Weduwe van de heer

Robert Vanderheyden (†2008)

Geboren te Emblem op 27 maart 1935
en zachtjes van ons heengegaan
in serviceflat "De parel"
te Zonhoven op 23 december 2019.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de afscheidsplechtigheid,
met afscheid van de urne, in de aula van Begrafenissen
Schraepen-Mathijssen, Halwegweg 32A te Zonhoven,
op **vrijdag 3 januari 2020 om 15 uur**.
Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren in de aula,
vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur.
De urne van Anna krijgt thuis een mooie plaats.



Dit melden u met diepe droefheid:

†Marc Vanderheyden
Luc Vanderheyden
Natasja en Yeni
Leslie en Kathleen Weynants-Vanderheyden
Sofie en Jasper

haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families SCHILLEMANS, VANDERHEYDEN, JANSSENS en DIRIX.

Met dank aan dokter Olga Van de Vloed en dokter Steven Hanssen,
thuisverpleegsters Greet, Reinhilde, Linsey, Dorothy en Martine,
Familiehulp, in het bijzonder Arlette, kinesist Johan Vossen
en aan de poetsdienst van het O.C.M.W., in het bijzonder Ann.

Rouwadres:
Fam. Anna Schillemans,
p.a. Halwegweg 32A,
3520 Zonhoven.