



Dankbaar om zijn leven
en om alles wat hij voor ons heeft betekend,
gedenken wij

De heer
Jules Paulissen

Weduwnaar van mevrouw
Mia Gerits (†1999)

Gewezen bediende Philips Hasselt
Lid van Wandelclub OK50,
de Bond van Gepensioneerden
en van Tuinhier Lillo-Houthalen.

Geboren te Genk op 3 juli 1936
en omringd door zijn familie van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt
op 28 december 2019, gesterkt door de heilige sacramenten.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de parochiekerk O.L.V. Maagd der Armen, Molenweg 71
te Zonhoven-Termolen, op zaterdag 4 januari 2020 om 10.30 uur,
gevolgd door de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum, gelegen Reuvoortweg.
Samenkomst en laatste groet in de kerk,
zaterdagochtend vanaf 10 uur.

U kan Jules groeten bij Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,
Halveweg 32A te Zonhoven, op vrijdag 3 januari 2020
van 19 uur tot 19.30 uur, dit in het bijzijn van de familie.



Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick en Marleen Maes-Paulissen
Lara-Lisa en Maarten
Lorijn en Mirthe
Lizzi

Hilde Paulissen
Bart en Veerle Vandevivere-Paulissen
Wannes
Lan Anh
Roger

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families PAULISSEN, GERITS, MAURISSEN en VAN HELDEN.

Met dank aan dokters Mertens en Verhaert,
thuisverpleging Parelzorg
en de Palliatieve Eenheid van campus Salvator.

Rouwadres:
Fam. Jules Paulissen, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.