



Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

De heer

Eddy Oben

Echtgenoot van mevrouw
Rita Wolfs



Mede-oprichter van Oben NV

Geboren te Hasselt op 3 mei 1948
en omringd door zijn familie zachtjes van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse
te Hasselt op 1 maart 2019.

De gebedswake, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de parochiekerk Sint-Quintinus, Heuvenstraat 2
te Zonhoven-Centrum, op Aswoendag 6 maart 2019 om 19 uur.

Nadien kan u Eddy groeten bij Begrafenissen
Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,
dit in het bijzijn van de familie.

De afscheidplechtigheid in de aula
van Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,
vindt plaats in intieme kring.

Na de crematie zal de urne van Eddy
thuis een mooie plaats krijgen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Rita Wolfs zijn echtgenote

Frank en Els Oben-Vreven
Julie Oben
Xana Oben
Ferre Vanschoonbeek zijn zoon en zijn kleinkinderen

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families OBEN, WOLFS, VANRUSSELT en VANDEREYT.

Met dank aan dokter Piet Denaegel, dokter Wim Jacobs,
thuisverpleging Claes en Maris en iedereen die Eddy
met liefde omringd en verzorgd heeft.

Rouwadres: Familie Eddy Oben, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.