



Als het leven lijden geworden is,
de kans op beter worden er niet meer is,
dan zal ik naar een plek toegaan
waar ziekte en pijn niet meer bestaan.

De heer

Theo Franssen

Echtgenoot van mevrouw
Rita Asnong



Geboren te Hasselt op 7 mei 1949
en omringd door zijn familie zachtjes van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt
op 26 december 2018, gesterkt door de heilige sacramenten.

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk St.-Eligius, Kievitveldstraat te Zonhoven-Ter Donk
op donderdag 3 januari 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de plaatsing van de urne
in het columbarium op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum.

Laatste groet en mogelijkheid tot condoleren
in de kerk vanaf 10 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk
op woensdag 2 januari 2019 om 19 uur.
Daarna kan u Theo een groet brengen bij Begrafenissen
Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,
dit in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met diepe droefheid:

Rita Asnong

zijn echtgenote

Stijn en Danielle Franssen-Boonen

Bavo en Joyce

Aue

Koen en Heidi Franssen-Kurvers

Juul

zijn kinderen en zijn kleinkinderen

Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families FRANSSEN, ASNONG, LEMMENS en VRANCKEN.

Met dank aan dokter Pieter Mertens,
de Palliatieve Eenheid van campus Salvator
en iedereen die Theo met liefde omringd en verzorgd heeft.

Rouwadres: Fam. Theo Franssen, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.