



Wanneer je verdrietig bent, kijk dan in je hart  
en je zult zien dat je weent  
om wat je vreugde heeft gebracht.

Mevrouw

# Oxana Demczenko

Weduwe van de heer  
Michal Olenycz (+2015)



Geboren te Lublyniwka op 25 november 1921 en thuis,  
omringd door haar familie, zachtjes van ons heengegaan  
te Zonhoven op 9 september 2018,  
gesterkt door de heilige sacramenten.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid  
in de parochiekerk O.L.V. Maagd der Armen, Molenweg 71  
te Zonhoven-Termolen op **dinsdag 18 september 2018**  
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf  
op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum.  
Samenkomst en laatste groet vanaf 10 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk op  
**maandag 17 september 2018 om 19 uur.**

Daarna kan u Oxana groeten bij Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,  
Halveweg 32A te Zonhoven, dit in het bijzijn van de familie.

Met dank aan dr. Ann Persoons, thuisverpleging Kate en Cindy,  
kinesist Willy Jacobs en iedereen die Oxana met liefde omringd heeft.

Dit melden u met diepe droefheid:

Michael Olenycz

Jos en Luba Gybels-Olenycz

Fabian en Els Gybels-Schillewaert  
Lien, Britt

Ferdi en Tamara Gybels-Pierens  
Maksym, Elena

Steven en Isabelle Gybels-Dechamps  
Daisy

Ludo en Maria Gielen-Olenycz

David en Suzy Gielen-Gubbelmans  
Tommy, Aukje, Boris

Jimmy en Patricia Gielen-Bom Boi  
Nora, Mathias, Lorenz

Eddy en Anna Mathuvis-Olenycz

Sven en Priscilla Mathuvis-Geyskens  
Vince, Matthias

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families DEMCZENKO en OLENYCZ.

Rouwadres:

Fam. Oxana Demczenko, p.a. Halveweg 32A, 3520 Zonhoven.