



Dankbaar om haar leven  
en om alles wat zij voor ons heeft betekend,  
gedenken wij

Mevrouw

# Laura Ceyskens

Geboren te Neeroeteren op 23 juni 1921 en zachtjes  
van ons heengegaan in woonzorgcentrum Heilige Catharina  
te Zonhoven op 15 april 2018.

De afscheidsplechtigheid, met afscheid van de urne,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats in de aula  
van Begrafenissen Schraepen-Mathijssen, Halveweg 32A te Zonhoven,  
op donderdag 19 april 2018 om 11 uur, gevolgd door de asverstrooiing  
op de begraafplaats van Houthalen-Centrum.

Samenkomst in de aula,  
donderdagmorgen vanaf 10.30 uur.



Laura was de toegewijde tweede moeder  
voor Chris, Mia, Rita, Annemie, Bert, Marleen en Marc;  
de kinderen van haar broer en schoonzus tJef en tPhilomène,  
plots overleden in augustus 1967.

Ze was tant voor Luc en Martine;  
de kinderen van haar broer en schoonzus tHenry en Estella.

Ze was Auntie Laura voor Paul;  
zoon van haar broer en schoonzus tFons en tHelen.

Ze was tante Loortje voor de klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:  
de families CEYSSENS en VROLIJKS.

Met dank aan het verplegend personeel van  
woonzorgcentrum Heilige Catharina, afdeling Pelikaan  
en aan iedereen die Laura met liefde omringd en verzorgd heeft.

Rouwadres:  
Fam. Laura Ceyskens, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.