



Houden van is laten gaan,
hoe moeilijk het ook is.

Mevrouw

Irène Bynens

Weduwe van de heer
Ivo Vandeput (†2009)

Lid van Nierstichting Limburg

Geboren te Hasselt op 31 december 1947
en omringd door haar familie zachtjes van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse
te Hasselt op 24 maart 2020.

De afscheidsplechtigheid, met afscheid van de urne,
in de aula van Begrafenissen Schraepen-Mathijssen,
vond plaats in intieme kring.

Nadien volgde de bijzetting van de urne
in het urnenveld op de begraafplaats
van Zonhoven-Halveweg.

Wegens de maatregelen m.b.t. het coronavirus
werd er geen openbare groet voorzien.

Liever geen bloemen maar een gift aan Nier Limburg vzw
BE38 0680 5117 2072 met vermelding Irène Bynens.



Dit melden u met diepe droefheid:

Frank en Els Vandeput-Desloovere
Aidan Vandeput
Ann en Franky Vandeput-Janssen
Bjarne Nilis en Anne-Lien
Jelle Nilis
Preben Nilis
Kirsten Nilis

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families BYNENS, VANDEPUT, VANDEPUT en MATHUVIS.

Met dank aan dokter Paul Jacobs, thuisverpleging Claes & Maris,
de dokters en het verplegend personeel van het Jessa Ziekenhuis,
campus Virga Jesse
en iedereen die Irène met liefde omringd of verzorgd heeft.

Rouwadres:

Fam. Irène Bynens, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.

