



Te jong en volop in het leven mocht jij je dromen niet meer beleven.
Je werklust, je liefde en de glimlach op je gezicht blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.

De heer

Dirk Bynens

Geboren te Hasselt op 25 mei 1967 en plots van ons heengegaan te Portugal op 17 juli 2018.

U kan Dirk een laatste groet brengen bij Begraffenissen Schraepen-Mathijssen, Halweg 32A te Zonhoven, op donderdag 26 juli 2018 van 18.30 uur tot 19 uur, dit in het bijzijn van de familie.

De afscheidsplechtigheid in de aula van Begraffenissen Schraepen-Mathijssen, gevolgd door de crematie en de plaatsing van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Zonhoven-Halweg, vindt plaats in intieme kring.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marijn Bynens
Lene Bynens

zijn kinderen

†Guido en Maria Bynens-Vandeput

zijn papa en mama

Geert Bynens en vriendin Illona
Louis en vriendin Mariska
Jurgen en An Evens-Bynens
zijn petekind Mike

zijn broer, zus, schoonbroer en neven

De families Bynens en Vandeput

Rouwadres: Fam. Dirk Bynens, p.a. Halweg 32A - 3520 Zonhoven.