

Jelle

21-11-2001 - 31-01-2024



Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het meer dan goed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

We geven je terug aan de bomen, de bloemen,
de wind en de wolken, het water en het vuur.

We geven je terug aan de vogels, de vlinders,
om thuis te komen in de natuur.

Jelle Nilis

Zoon van

Johan Nilis

Ann Vandeput

Geboren te Hasselt op 21 november 2001.

Onverwachts van ons heengegaan te Zonhoven op 31 januari 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd

voor de afscheidsplechtigheid met afscheid van de urne

op **donderdag 8 februari 2024 om 11 uur**,

in de aula van Begraffenissen Schraepen-Mathijssen,

Halveweg 32A te Zonhoven.

Samenkomst in de aula vanaf 10.30 uur.

De assen van Jelle worden volgens zijn wens herenigd met de natuur.

U kan Jelle een laatste groet brengen

bij Begraffenissen Schraepen-Mathijssen,

op **woensdag 7 februari 2024 van 18.30 uur tot 19 uur**,

dit in het bijzijn van de familie.

Rouwbetuiging

fam. Jelle Nilis, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven

online condoleren kan via www.schraepenmathijssen.be



Dit melden u met diepe droefheid

zijn ouders

Johan Nilis

Ann en Franky Vandeput-Janssen

zijn broers, zus en schoonzus

Bjarne Nilis en Anne-Lien Verboven

Preben Nilis

Kirsten Nilis

zijn grootouders

André en Anny Nilis-Vaes

† Ivo en † Irène Vandeput-Bynens

zijn nonkels, tantes, neven en nicht

Bedankt aan iedereen die Jelle

met liefde en vriendschap heeft omringd.

Liever geen bloemen of kransen, wel graag een gift

aan een goed doel dat de belangen verdedigt die Jelle nauw aan
het hart lagen. Koning Boudewijnstichting - BE10 0000 0000 0404.